

Omhels me, ik vertrouw jou vertrouw jij mij?



Zonder verdediging, zonder tegenwerking, zonder woede, zonder angst vertrouwen hebben!

Je zelf open stellen, volledig overgeven aan de situatie, vertrouwen hebben in de ander zonder voorwaarden.

Leven in overvloed en het manifesteren van verlangens (wensen) staat iedereen ter beschikking. Het denken loslaten en je overgeven, zodat al het goed jouw kant op kan komen.

Het proces van ontmanteling, teniet doen, openen, overgeven, is het echte leerproces.

Shares

- -

[Facebook](#)

- -

[Twitter](#)

- -

[Google+](#)

- -

[LinkedIn](#)

- -

[Pinterest](#)

- -

[Tumblr](#)

- -

[Gmail](#)

- -

[Uitprinten](#)

Gezondheid & Voeding